

Voor homomannen is het in het algemeen wat moeilijker om een geschikte vriend of partner te vinden. Bar, disco, sauna en "baan" zijn wel de meest bekende ontmoetingsplaatsen. Ook de homosites op het internet kunnen op veel belangstelling rekenen. Maar niet iedereen vindt dit een geschikte manier om contacten aan te gaan. Er zijn echter voor homo's (oud én jong) niet veel andere gelegenheden om gevoelsgenoten te ontmoeten, terwijl zij wèl behoefte hebben aan warmte, liefde, vriendschap, seks of contact. In deze behoefte probeert

Oude-Roze

te voorzien.

Januari '86 heeft Harry Vroon relatiebureau **Oud-Roze** opgericht als relatie-/contactbureau voor 40+ homo mannen. Juni '93 heeft Bert Meijerman de administratie overgenomen en tevens bureau 'Anders' gestart voor jongere homomannen. In mei 2002 droeg hij het bureau over aan Theo Grömmel.

Rob Kragten is vanaf 12 februari 2010 de nieuwe eigenaar en veranderde de naam van **Ouder Roze**

in

Oude-Roze

. Het contact- en relatiebureau richt zich nu op homo- en biseksuele mannen vanaf 18 jaar. Er is geen bovengrens.

Oude-Roze heeft zijn bestaansrecht in de afgelopen jaren ruimschoots bewezen. Veel mannen hebben een vriend of partner gevonden via dit bureau. Ik (Rob) verzorg de administratie alleen en kan er de nodige zorg aan besteden. Discretie en geheimhouding zijn gegarandeerd.